

# Η Δημοκρατία “πρέπει” να πεθάνει... στην χώρα που γεννήθηκε !

του Νικολάου Κασίμη

Editorial



Αναμφισβήτητα σήμερα, η κοινωνία μας, για πρώτη φορά μετά το τέλος του 2<sup>ου</sup> Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκεται αντιμέτωπη με απάνθρωπες & τριτοκοσμικές συνθήκες διαβίωσης. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην φτώχεια και στην εξαθλίωση, ενώ την ίδια στιγμή οι εικόνες που πρωταγωνιστούν στα ΜΜΕ, προσβάλλουν την ανθρωπίνη υπερηφάνεια με σκηνές επαίτων, ανέργων και ταλαιπωρημένων οικογενειών στις ουρές των χαρατσιών και της ελεημοσύνης.

Η λύπη μου για όλα αυτά τα φαινόμενα της κοινωνικής εξαθλίωσης, μετατρέπεται σε οργή και ηθικά με υποχρεώνει σε μία υπέρβαση των επαγγελματικών μου καθηκόντων, χρησιμοποιώντας το προνόμιο της δημοσιογραφίας που μου παρέχεται μέσω του παρόντος περιοδικού, ελπίζοντας να ευαισθητοποιήσω όλους τους αναγνώστες, όχι πλέον με τα κοινά ραδιοτηλεοπτικοκοινωνιακά θέματα που μέχρι σήμερα έγραφα και μας απασχολούσαν, αλλά για την τύχη των παιδιών μας και γενικά για το κρίσιμο και ευάλωτο μέλλον και την επιβίωση της πατρίδας μας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι οι επόμενοι μήνες έχουν συνωμοτικά και “στρατηγικά” προκαθοριστεί από την παγκόσμια πλουτοκρατία, ώστε να εξαλλοιώσουν το τελευταίο εμπόδιο στο έργο τους και να βεβηλώσουν μια για πάντα το μοναδικό κοινωνικό δικαίωμα του ανθρώπου που γέννησε και δίδαξε στους “βάρβαρους” λαούς του κόσμου, την έννοια και την εφαρμογή των κοινωνικών αξιών και δικαιωμάτων της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Η εφαρμογή της Δημοκρατίας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, πλέον αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο στα σχέδια της ολιγαρχίας και συνεπώς, μία παραδειγματική χειραγώγηση της λαϊκής εξουσίας, θα τους επέτρεπε να εξουσιάζουν τους δημοκρατικούς πολιτισμούς οδηγώντας τους σε μία μοντέρνα δουλεία παγκόσμιας κλίμακας. Ο θάνατος της Δημοκρατίας επομένως πλέον “επιβάλλεται” και “πρέπει” να συμβεί στην γενέτειρα χώρα, ξεκινώντας πρωτίστως από την εξαθλίωση του λαού που την εμπνεύστηκε ως απαραίτητο θεσμό κοινωνικής και πολιτικής δικαιοσύνης, ώστε ο επικηδέιος προπαγανδιστικός “θρήνος” της να χρησιμοποιηθεί στους δοκιμαζόμενους λαούς ως μία απόδειξη μη αποδεκτής και ανεφάρμοστης πλέον παλιομοδίτικης ιδεολογίας.

Απευθύνω θερμή έκκληση προς όλους τους αναγνώστες, ότι στις δύσκολες αυτές στιγμές που διανύουμε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως η μόνη μας ελπίδα ώστε να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους για ένα καλύτερο αύριο, είναι η συσπείρωση του λαού μας προς έναν κοινό σκοπό. Ήρθε η ώρα -μάλλον και η τελευταία μας ελπίδα- να αναρωτηθούμε πώς και ποιοι δοσίλογοι εντολοδόχοι ή ακόμα και ανεγκέφαλοι πολιτικοί “ηγέτες” μας οδήγησαν σε αυτή την οδυνηρή θέση και ανάλογα να αντιδράσουμε, τιμωρώντας ΤΟΥΣ με την ψήφο μας.

Δυστυχώς, είναι γνωστό ότι η ιστορία γράφεται πάντα από τους νικητές και όχι τους ηττημένους... Ένας ηττημένος λαός μπορεί να είναι ένας οποιοδήποτε λαός με φτώχη ή χωρίς καθόλου ιστορία, πολιτισμό ή κοινωνική αρετή. Η ΕΛΛΑΔΑ, ο λαός μας, η χώρα μας, δεν είναι ο οποιοδήποτε λαός στην παγκόσμια ιστορία... Είναι ο ιδρυτής και στυλοβάτης του παγκόσμιου πολιτισμού, είναι η γενέτειρα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, η οποία βιώνει και αναπαράγεται από γενιά σε γενιά στο ιστορικό DNA όλων των απανταχού Ελλήνων και όχι μόνο.

Συνεπώς, αποτελεί ηθική υποχρέωση όλων μας να την υπερασπιστούμε αν χρειαστεί και με τη ζωή μας και να την διατηρήσουμε αναλλοίωτη από τις πολιτικές, οικονομικά στοχευμένες επιδρομές, ώστε να μπορέσουμε να την παραδώσουμε στην επόμενη γενιά -εάν όχι καλύτερη απ’ ότι την παραλάβαμε- τουλάχιστον με τις ίδιες διαχρονικές κοινωνικές αξίες και όχι παραλλαγμένη στα μέτρα των κερδοσκοπών !

Το μέλλον των παιδιών μας καθώς και η τύχη της χώρας μας, είναι πλέον προσωπική μας ευθύνη, η οποία θα κριθεί από την επιλογή μας στις κάλπες... που επιβάλλεται να συνοδεύεται με σοφία και σύνεση, ανεπηρέαστη από τις κομματικές επιρροές του παρελθόντος... γιατί η Δημοκρατία μας είναι ΑΘΑΝΑΤΗ ! 73